



Δελτίο τύπου

Για την ύδρευση της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου

Επειδή τις τελευταίες ημέρες η σκόπιμη διαστρέβλωση της πραγματικότητας και η παραπληροφόρηση έχουν καταστεί η αγαπημένη ενασχόληση μιας, ευτυχώς μικρής μερίδας, που δηλητηριάζει την τοπική κοινωνία και δημιουργεί τοξικότητα, επιτρέψτε μου να βάλουμε το θέμα στην πραγματική του βάση.

1. Πέρυσι τέτοια εποχή ακούσαμε από τα πιο επίσημα χείλη της τότε Δημοτικής Αρχής ότι, το πρόβλημα της ύδρευσης στον Άγιο Κωνσταντίνο «**Δήθεν οφειλόταν στις διακοπές ηλεκτροδότησης**»... Δηλαδή κατά τα λεγόμενά τους αυτός ήταν ο βασικός λόγος, που ο Άγιος Κωνσταντίνος δεν είχε νερό...

2. Στις 12 Δεκεμβρίου του 2023, δηλαδή μετά την ολοκλήρωση των Δημοτικών εκλογών και πριν να αναλάβω καθήκοντα, έστειλα μία επιστολή προς το Δήμο Καμένων Βούρλων με την οποία υπέβαλα **52 κρίσιμα ερωτήματα**, που περιελάμβαναν όλα τα αντικείμενα και τις υποχρεώσεις, τις δράσεις και τις ευθύνες του Δήμου. Μάλιστα επισήμανα ότι «... **Οι εκλογές τελείωσαν, πλέον δεν υπάρχουν αντίπαλοι ούτε νικητές και ηττημένοι. Οι μόνοι μας αντίπαλοι είναι τα προβλήματα του τόπου μας και όλοι ενωμένοι πρέπει να εργαστούμε για την εξυπηρέτηση των αναγκών των συνδημοτών μας. Προκειμένου να μη χαθεί ούτε μία κρίσιμη ώρα προετοιμασίας, σας ζητώ να με ενημερώσετε άμεσα στο πλαίσιο της χρηστής διοίκησης και τη συνέχεια και συνέπεια που πρέπει να τη διέπουν**».

Με ένα από τα παραπάνω ερωτήματα καλούσα την τότε Δημοτική Αρχή να με ενημερώσει για την **ύδρευση** κάθε Δημοτικής Κοινότητας ξεχωριστά και ειδικότερα να καταγράψει και να περιγράψει τις υφιστάμενες πηγές και γεωτρήσεις, τα υδραγωγεία και τις δεξαμενές, τα εσωτερικά και εξωτερικά δίκτυα, τα συστήματα καταμέτρησης και ότι άλλο σχετικό με την ύδρευση.

Λίγες ημέρες μετά ο τότε Δήμαρχος με ιδίοχειρο σημείωμα πάνω στην αίτησή μου, έδωσε εντολή προς τις αρμόδιες υπηρεσίες **να μην απαντηθούν** τα παραπάνω ερωτήματα...

3. Συνεπώς, σύμφωνα με τα παραπάνω, όταν την 1^η Ιανουαρίου του 2024 αναλάβαμε ως νέα Δημοτική Αρχή επίσημα τα καθήκοντά μας α) γνωρίζαμε ότι το βασικό πρόβλημα στην ύδρευση του Αγίου Κωνσταντίνου οφείλεται στον ΔΕΔΔΗΕ... και β) δεν είχαμε στα χέρια μας κανένα φάκελο και καμία χρήσιμη πληροφορία που να

αφορά στην υδροδότηση των δεκαπέντε (15) Δημοτικών Κοινοτήτων, άρα και του Αγίου Κωνσταντίνου.

4. Στις 08.03.2024(!!!) οι υπογράφωντες μελετητές κατέθεσαν στο πρωτόκολλο του Δήμου Καμένων Βούρλων το με αρ. 2163 έγγραφο «**Εκθεση Υδρογεωλογικής Αναγνώρισης στην ευρύτερη περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου ΠΕ Φθιώτιδας**».

Σε αυτό το έγγραφο, με έκπληξη διαπιστώσαμε τα ακόλουθα:

A) ο Δήμος Καμένων Βούρλων στις 31.08.2017(!!!) με το με αρ. 10495 έγγραφο ζήτησε από το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ) την εκπόνηση υδρογεωλογικής μελέτης για τη διευκρίνιση των αιτιών μείωσης της παροχής νερού της πηγής «Αστέρω» από την οποία καλύπτονται οι υδροδοτικές ανάγκες της Δ.Κ. Αγίου Κωνσταντίνου. Παράλληλα ζητούσε να εντοπιστούν περιοχές με υδρογεωλογικό ενδιαφέρον προκειμένου να επιλυθούν με αντίστοιχα έργα και προτάσεις τα υδρευτικά προβλήματα που παρατηρήθηκαν το Καλοκαίρι του 2016.

Από το παραπάνω αίτημα του Δήμου προκύπτει ότι αφενός το πρόβλημα στην υδροδότηση δεν οφειλόταν κυρίως στις διακοπές της ηλεκτροδότησης (όπως αβάσιμα και ανεύθυνα ισχυριζόταν τον Αύγουστο του 2023) και αφετέρου ότι ήδη από το Καλοκαίρι του 2016 είχαν παρατηρηθεί προβλήματα στην ύδρευση της Δ.Κ. Αγίου Κωνσταντίνου, τα οποία η τότε Δημοτική Αρχή γνώριζε.

B) Το ΙΓΜΕ συνέταξε τη σχετική μελέτη και κατέληξε συνοπτικά στα παρακάτω ευρήματα-συμπεράσματα:

- «**Το δίκτυο μεταφοράς νερού (εσωτερικό και εξωτερικό) είναι παλιό και από αμιαντοσωλήνες, με αποτέλεσμα να μη μπορούν να εντοπιστούν οι διαρροές νερού, οι οποίες εκτιμάται ότι είναι σημαντικές. Σύμφωνα με την ενημέρωση του Δήμου, τα 2/3 του νέου δικτύου έχουν κατασκευαστεί αλλά δεν τίθενται σε λειτουργία, διότι πρέπει να κατασκευαστεί και το υπόλοιπο δίκτυο, με αποτέλεσμα να υπάρχουν σημαντικές απώλειες νερού**»

- «**Μία άλλη αιτία του προβλήματος πέρα από τις σημαντικές διαρροές λόγω της παλαιότητας του δικτύου είναι η μη σωστή διαχείριση του νερού (κακή χρήση στις ντουζιέρες της παραλίας, αλόγιστη κατανάλωση για άρδευση κήπων, περιβολιών κ.λ.π.)**.

Το ΙΓΜΕ μετά τις παραπάνω διαπιστώσεις προχώρησε και σε προτάσεις για να υλοποιηθούν αντίστοιχα έργα και δράσεις προκειμένου να μην παρατηρηθούν μελλοντικά προβλήματα στην υδροδότηση:

- «**Άμεση λειτουργία του δικτύου μεταφοράς και διανομής νερού (εξωτερικό και εσωτερικό) πριν το επόμενο Καλοκαίρι (Δηλαδή πριν το Καλοκαίρι του 2018!)**

- «**Διάνοιξη ερευνητικής γεώτρησης νοτιοδυτικά της εκφόρτισης, σε απόσταση 150 μέτρων περίπου από την πηγή «Αστέρω» με διάμετρο 8 5/8 και βάθος 80 μέτρων**

περίπου προκειμένου να διερευνηθεί και να εκτιμηθεί η μείωση της παροχής της πηγής «Αστέρω».

- «Για την αντιμετώπιση της άσκοπης κατανάλωσης νερού καλής ποιότητας προτείνεται η εκτέλεση ερευνητικής γεώτρησης δυτικά του ποδοσφαιρικού γηπέδου του Αγίου Κωνσταντίνου. Το προτεινόμενο βάθος είναι 50-60 μέτρα.»

Για το λόγο αυτό προτείνεται κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου ανάπλασης του δρόμου και της παραλίας, να κατασκευαστούν ανάλογες υποδομές διέλευσης από τώρα, ώστε να μην υπάρξουν προβλήματα αργότερα.

- «Να υπάρξει τιμολογιακή πολιτική στις καταναλώσεις ποσοτήτων νερού, για να μην γίνεται σπατάλη, ιδιαίτερα την θερινή περίοδο».

- «Στο σημείο τροφοδοσίας με νερό για τα πλοία της γραμμής για Β. Σποράδες να τοποθετηθεί μετρητής κατανάλωσης, ώστε να ελέγχονται και να υπολογίζονται οι ποσότητες νερού στο πλαίσιο της σωστής διαχείρισης».

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ:

Κατά τα παραπάνω προκύπτουν αβίαστα και δεν επιδέχονται της οποιασδήποτε αμφισβήτησης τα ακόλουθα:

- i) Η προηγούμενη Δημοτική Αρχή γνώριζε τουλάχιστον από το Καλοκαίρι του 2016 δηλαδή 8 χρόνια πριν, ότι υπάρχει πρόβλημα στην υδροδότηση της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου
- ii) Ότι στις 31.08.2017 η ίδια Δημοτική Αρχή έδωσε εντολή στο ΙΓΜΕ προκειμένου να εκπονηθεί «Έκθεση Υδρογεωλογικής Αναγνώρισης στην ευρύτερη περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου ΠΕ Φθιώτιδας»
- iii) Ότι η ανατεθείσα και εκπονηθείσα μελέτη με τα ευρήματα και τις προτάσεις της, κατά τα παραπάνω αποκρύφθηκε!
- iv) **Ότι επί 7 χρόνια η προηγούμενη Δημοτική Αρχή δεν έλαβε καμία μέριμνα και δεν προχώρησε σε οποιαδήποτε ενέργεια, σύμφωνα με τα πορίσματα και τις προτάσεις της παραπάνω μελέτης του ΙΓΜΕ προκειμένου να λύσει το πρόβλημα υδροδότησης του Αγίου Κωνσταντίνου.**

ΤΙ ΚΑΝΑΜΕ ΕΜΕΙΣ ΩΣ ΝΕΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Στους λίγους μήνες που ασκούμε τα καθήκοντά μας, κάτω από συνθήκες όχι απλά αντίξοες και χωρίς κανένα στοιχείο και καμία πληροφορία που να αφορά στην υδροδότηση του Αγίου Κωνσταντίνου (αντίθετα μας έλεγαν ότι όλα είναι καλώς καμωμένα και πέρυσι έφταιγε ο ΔΕΔΔΗΕ...) προχωρήσαμε στις παρακάτω ενέργειες:

- Με επιτόπιες αλλεπάλληλες αυτοψίες και τη συνεργασία του υδραυλικού του Δήμου και εξωτερικών εξειδικευμένων συνεργατών καταγράψαμε την πραγματική κατάσταση όλου του συστήματος

υδροδότησης του Αγίου Κωνσταντίνου (πηγή, δεξαμενή, εσωτερικό και εξωτερικό δίκτυο)

- Επιβεβαιώσαμε ότι η κυριότερη αιτία (όχι όμως η μοναδική) του προβλήματος είναι **οι σημαντικές απώλειες νερού που προκύπτουν λόγω της παλαιότητας των αμιαντοσωλήνων.**
- Επιβεβαιώσαμε ότι, αν και από το 2013 (!!!) έχει κατασκευαστεί νέος αγωγός (εσωτερικού δικτύου) επί 10 περίπου χρόνια, **η προηγούμενη Δημοτική Αρχή δεν προχώρησε σε καμία ενέργεια, προκειμένου να λάβει χρηματοδότηση και να εκτελέσει το έργο «Αποσύνδεση των παροχών ύδρευσης από τον αμιαντοσωλήνα και επισύνδεσή τους στον νέο αγωγό».**

Την αξιολόγηση για όλα τα παραπάνω και τα αντίστοιχα συμπεράσματα τα αφήνουμε στην κρίση των συνδημοτών μας.

- Άμεσα επικοινωνήσα με την Κεντρική Κυβέρνηση και το αρμόδιο υπουργείο προκειμένου να αξιώσω και να λάβω χρηματοδότηση για το παραπάνω έργο, καλύπτοντας καθυστέρηση 9,5 ετών. Παρόλο που βρήκα θετικό κλίμα και ανταπόκριση εύλογα μας ζητήθηκε ο φάκελος εκτέλεσης του έργου του νέου αγωγού. Διότι πολύ λογικά για να χρηματοδοτηθούν οι συνδέσεις προαπαιτείται να αποδεικνύεται με νόμιμο τρόπο η προηγούμενη κατασκευή του εσωτερικού δικτύου. Δυστυχώς στο Δήμο Καμένων Βούρλων, όπως εγγράφως μου απάντησε η αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία, **δεν υπάρχει ο φάκελος του συγκεκριμένου έργου(!!!)**

Δίκην «εξερευνητή» επί τρεις μήνες σε μία διαδικασία επίμονης και επίπονης αναζήτησης απευθύνθηκα σε οποιοδήποτε πιθανό και απίθανο φορέα ή υπηρεσία, που να σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με το έργο, προκειμένου να βρω το φάκελο ή έστω κάποια στοιχεία αυτού, χρήσιμα και κρίσιμα για τη χρηματοδότηση του έργου των συνδέσεων. Μετά από τρεις μήνες είμαι στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσω **ότι η χρηματοδότηση του νέου αγωγού εξετάζεται θετικά και στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα έχουμε επίσημα καλά νέα.**

Σε κάθε περίπτωση δεσμεύομαι προσωπικά ως Δήμαρχος και για λογαριασμό της νέας Δημοτικής Αρχής ότι, το επόμενο Καλοκαίρι δεν θα βρεί τους μόνιμους κατοίκους και τους παραθεριστές του Αγίου Κωνσταντίνου να υδροδοτούνται μέσω δικτύου από αμίαντο. Σχεδόν δέκα (10) έτη αδιαφορίας, εγκατάλειψης και εμπαιγμού είναι πολλά και αυτό το πρόβλημα θα λάβει τέλος «τελεία και παύλα»!

Παράλληλα όμως και ενώ ενεργούσαμε για όλα τα παραπάνω πριν από λίγες μέρες τυχαία ενημερωθήκαμε για κάτι, το οποίο η προηγούμενη Δημοτική Αρχή 9,5 ετών όφειλε να γνωρίζει, ότι σε παρακαίμενη τοποθεσία περίπου 3 χιλιόμετρα από την πηγή «Αστέρω» και στο ύψος του ΠΑΘΕ κοντά στο ξωκλήσι της Παναγίας του οικισμού «Πάτερα» υπάρχει γεώτρηση, η οποία κατασκευάστηκε κατά την εκτέλεση

του έργου του αυτοκινητοδρόμου ΠΑΘΕ, η οποία ανήκει κατά κυριότητα στο Ελληνικό Δημόσιο και τη διαχειρίζεται κατά χρήση ο παραχωρησιούχος του έργου.

Άμεσα και μετά την παραπάνω πληροφόρηση προχώρησα στις παρακάτω ενέργειες:

A) Στις 18 Ιουλίου 2024 απέστειλα αίτημα προς τον παραχωρησιούχο «Νέα Οδός Α.Ε.» προκειμένου να συναινέσουν αφενός να λάβουμε τα απαραίτητα δείγματα νερού για βιοχημικό έλεγχο και αφετέρου (Αν το νερό κρινόταν και πιστοποιούταν ως κατάλληλο) να μπορούμε να κάνουμε χρήση αυτού για να ενισχύσουμε τα ημερήσια αποθέματα της δεξαμενής του Αγίου Κωνσταντίνου.

B) Την ίδια ημέρα έστειλα ανάλογο έγγραφο στην Διεύθυνση Δ17 του αρμόδιου υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για να λάβω τη σχετική άδεια.

Γ) Με την άμεση και καταλυτική συνδρομή του αρμόδιου υπουργού και συντοπίτη μας κ. Χρήστου Σταϊκούρα (Τον οποίο ευχαριστώ και δημόσια) στις 19.07.2024 λάβαμε τη σχετική άδεια.

Δ) Ήδη λάβαμε τις πρώτες αξιολογήσεις από τον επίσημο βιοχημικό έλεγχο και το νερό κρίθηκε κατάλληλο και ασφαλές για πόση.

Ε) Παράλληλα τρέχουμε με τους συναρμόδιους φορείς όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες προκειμένου με τρόπο απόλυτα νόμιμο και ασφαλή να λάβουμε νερό από την παραπάνω γεώτρηση και να το διοχετεύσουμε στη δεξαμενή του Αγίου Κωνσταντίνου. Ευελπιστούμε όλες οι συνθήκες να συντρέξουν θετικά και να έχουμε αίσια έκβαση, παρέχοντας μια επιπλέον λύση στην αντιμετώπιση του προβλήματος.

Όμως αναπόφευκτα και αβίαστα προκύπτει το εξής ερώτημα:

Όλα όσα παραπάνω πραγματοποιήσαμε και για τα οποία ακόμα ενεργούμε σε χρονικό διάστημα λιγότερο του ενός μηνός, από τη μέρα που τυχαία πληροφορηθήκαμε για την ύπαρξη της συγκεκριμένης γεώτρησης, η προηγούμενη Δημοτική Αρχή δεν πρόλαβε σε 9,5 έτη να πληροφορηθεί, να δράσει και να υλοποιήσει;

Και εδώ αφήνουμε στη διάθεση σας ως δημότες να αξιολογήσετε και να βγάλετε τα δικά σας συμπεράσματα...

Αγαπητές και αγαπητοί συνδημότες,

Είμαι σίγουρος ότι έχετε ενημερωθεί τόσο για την κατάσταση του Δήμου, που παραλάβαμε την 1^η Ιανουαρίου, όσο και για το αντίξοο περιβάλλον, μέσα στο οποίο καλούμαστε να δράσουμε και να λειτουργήσουμε τους πρώτους 7 μήνες της θητείας μας.

Οφείλω να ευχαριστήσω τις περισσότερες και τους περισσότερους από εσάς, αφενός για την κατανόησή σας και αφετέρου για την εύλογη υπομονή και αντοχή σας. Διότι ως λογικοί άνθρωποι και ως πολίτες που γνωρίζετε τι συνέβαινε στο Δήμο

τα προηγούμενα 9,5 χρόνια, κατανοείτε και συμμερίζεστε ότι, δεν είναι ανθρωπίνως δυνατό σε 7 μήνες ούτε καν σε 1 ή 2 χρόνια να καλυφθούν πολυετείς υστερήσεις, να αντιμετωπιστούν χρόνιες παθολογίες και γενικά να γίνουν όλα εκείνα, που δεν έγιναν τα προηγούμενα χρόνια. Μάλιστα όταν έχουμε αναλάβει ένα Δήμο, που δεν είχε καν ψηφισμένο προϋπολογισμό, ως όφειλαν να έχουν πράξει από τον Οκτώβριο του 2023, που παρέλαβε χρέη που ακόμα αναγγέλλονται και ακόμα καταμετρούνται, με ανύπαρκτη διοικητική δομή και με υποστελεχωμένες υπηρεσίες.

Τα παραπάνω δεν αποτελούν άλλοθι αλλά είναι τα πραγματικά δεδομένα, υπό την επιρροή των οποίων υποχρεωτικά λειτουργούμε ως νέα Δημοτική Αρχή όλο αυτό το χρονικό διάστημα.

Είμαι βέβαιος ότι κατανοείτε, για ποιους λόγους, ευτυχώς ελάχιστοι, πεισματικά επιμένουν στην παραπληροφόρηση, στην οχλαγωγία, στην διασπορά ψευδών ειδήσεων και στη δημιουργία μιας τοξικότητας που δεν ταιριάζει στην κοινωνία μας, την οποία όλες και όλοι μαζί δεν πρέπει να αφήσουμε να επεκταθεί. Διότι άλλωστε ο θυμόσοφος λαός έχει πει για αντίστοιχες περιπτώσεις ότι, αφενός «Εκεί που μας χρωστούσανε μας πήραν και το βόδι» και αφετέρου «Στο σπίτι του κρεμασμένου δεν μιλάνε για σχοινί».

Σας ζητώ να είστε στα πάντα και πάντοτε παρόντες.

Να συμμετέχετε ενεργά και να ενημερώνεστε για όλα .

Να αξιολογείτε, να κρίνετε, να μας συγκρίνετε (και αν υπάρχει λόγος) ακόμα και να μας κατακρίνετε.

Για ένα πράγμα να είστε βέβαιοι, ότι η παρούσα Δημοτική Αρχή έχει εδώ και καιρό αφήσει πίσω της τις πρόσφατες Δημοτικές εκλογές.

Δεν συμμερίζεται τα δίπολα «Οι ψηφοφόροι μας και οι μη ψηφοφόροι των άλλων» ούτε «Οι δικοί μας και οι άλλοι».

Για τα επόμενα χρόνια ασκούμε και θα ασκούμε τα καθήκοντά μας και τις υποχρεώσεις μας απέναντί σας με εντιμότητα, με ειλικρίνεια, με διαφάνεια και με ισονομία. Όσο δύσκολες και αν είναι οι συνθήκες, **μάχη που δεν κερδήθηκε είναι αυτή που δεν δόθηκε.**

Και εμείς εδώ μαζί σας θα δίνουμε όλες εκείνες τις μάχες που απαιτούνται για να ξανακάνουμε τον τόπο μας καλύτερο και τους πολίτες ευτυχισμένους.

ο Δήμαρχος

Ηλίας Γ. Κυρμανίδης